

## Oliebollen rit

door Evert - 30 december 2015

Begin december riep mijn lieve Fineke: moet jij niet een pepernotenrit organiseren deze maand. Ik: even niet, rot weer, regen en veel wind. Ik wacht wel tot het beter wordt.

Inmiddels weken verder, pepernoten op. Weeronline meldde beter weer op komst, dus datum prikken en dan maar een rit onder de naam: Oliebollenrit.

Dinsdag 29 december was het zo-ver. Oliebollenbakker Wegerif warmde de olie al vroeg op en zo konden we even na 09.00 uur verse en warme oliebollen halen. Hoeveel, vroeg de bazin des huizes? Geen idee, haal voor alle zekerheid maar 25 dan kan iedereen er twee nemen.

Het werd in de Laan van Casa Napoli drukker en drukker en toen de klok 10 uur sloeg waren er 19 brommende tweewielers, waarvan er eentje (Otto) zijn prachtige dochter had meegenomen. Dus 20 enthousiastelingen. Dat op een van de laatste dagen van dit jaar. Koffie, thee en oliebollen (een per persoon dus, er was evenwel een blonde dame die er twee op peuzelde).



Oliebollen rit - Ermelo - begin- en eindpunt van deze rit

Jan Overbeke (BMW !!!!!) wilde aanvankelijk Tholen niet verlaten, maar toen Jan dus ook gearriveerd was vertrok de groep in een lang lint richting Zuid-West Drenthe.

Voorrijder Evert besloot deze keer de OnRoutekaart van de ANWB te raadplegen en zo kwamen we langs wegen en weggetjes waarvan velen geen weet hadden. Kaarsrechte boerenpaden door de polders, bochtige weggetjes door de bossen en toen de koploper eindelijk het bordje Kadoelen zag, wist hij weer hoe het verder moest.



Oliebollen rit - tussenstop op een carpoolplek

Nog even op een carpoolplek een drop/ chocolade stop uit de tas van Sandra en via Havelte, Ansen werd de Brink van Dwingeloo bereikt. Om tijd te sparen geen uitsmijters deze keer maar een bezoek aan croissanterie La Pelouse.



Koffie, broodje, croissant, appelflap en saucijzen vulden de magen en na een half uur werd weer koers gezet richting startplaats Ermelo.

Om een naderende bui te mijden werd een route gezocht en gevonden via Ruinerwold, De Wijk, Punt-horst en Hasselt naar de A28. Voorbij Zwolle werd tempo gemaakt. Na een kwartier toch de afslag Elspeet genomen om via het prachtige natuurgebied van Stakenberg, het Zwolse Wegje, de Zwarte Boer even na half vier weer de Ermelose Bilderdijklaan te bereiken. Hulde aan alle dapperen, 20 deelnemers: een mooie afsluiting van een prachtig motorjaar van ons hoog gewaardeerde genootschap. Op naar 2016. Chief Rein laat weten dat alle ritten zijn vol geboekt, prachtig!



Oliebollen rit - Ermelo - lunch in Dwingelo

Fijne jaarwisseling!



Oliebollen rit - Ermelo - Sandra met drop en deze keer ook met chocola